

Bussresa HSB Fagrabäck

## Bonadsmuseum och Tiraholms fisk! lördag 14 oktober 2023

Solen värmdde, och vinden var hård, när vi samlades för dagens busstur.  
36 förväntansfulla deltagare med boende på HSB Fagrabäck samt några gäster!

Vår chaufför **Peter Åstrand** tog oss till **Unnaryd** via något mindre vägar.  
Vi njöt av ett vackert höstförgyllt landskap - varvat med Peters små anekdoter om bygden...

Målet för dagen var **Unnaryds Bonadsmuseum** på gränsen mellan Småland och Halland  
En mycket idyllisk **Hembygdspark**, med flera "röda stugor".  
**Hembygdsföreningen** har lagt ner ett otroligt arbete med att, i första hand,  
bevara ett 100-tal bonadsmålningar från åren 1750 – 1870.



**Sören Kabell** med hustru **Gunilla** tog emot oss på trappan till en av stugorna!  
Efter en kort inledning välkomnades vi in i ryggåsstugan.



Halva gruppen serverades förmiddagsfika och andra gruppen hänvisade in i ett rum  
som egentligen var **en betongbunker** – byggd inne i stugan!



För att få behålla de värdefulla bonaderna på hemmaplan krävdes en brand-, ljus- och fuktsäker  
lokal – därav bunkern. Alternativet hade varit förvaring på museum i Stockholm.

VÄND

Vi förflyttar oss en knapp mil till Sveriges enda insjörestaurang  
**Tiraholms Fiskerestaurang** invid sjön **Bolmen**.



Här väntade dukade bord på oss och vi serverades en mycket god smakrik grillad regnbåge!

Gårdsbutiken var öppen för hugade inköpare. Hela herrgårdsområdet på Tiraholm inrymmer bl a hotell- och konferensanläggning och fina promenadstråk invid sjön Bolmen.

Men, men, men.....dagens väderlek med otroligt starka vindar  
inbjöd inte till någon njutbar promenad.



Hemresan, med färja över sjön Bolmen, kunde av säkerhetsskäl inte genomföras.  
Vi fick ta landsvägen och tackade i tanken kaptenens besluta att ställa in färjetrafiken.

Ingrid Holmberg Persson, vice ordf. HSB Fagrabäck, tackade oss alla för en fin bussresa!  
På återseende!

*/Lilian Hult*